

Robin Hood

Av

Fabian Hedlund

Baserad på den brittiska legenden om Robin Hood

Manus skrivet till Teater Carpas sommarprojekt  
"Ett annorlunda sommarjobb" 2019.

Tack till Lisette Hedlund!

Slutmanus  
Version 3  
Påbörjad: 2018-08-14  
Senast ändrad: 2020-06-07

Fabian Hedlund  
Mob. 070-266 76 95  
fabian\_hedlund@hotmail.com  
www.fabianhedlund.se

## Roller

Robin Hood:

Lille John:

Sheriffen av Nottingham:

Prinsessan Josephine:

Marion:

Budbäraren:

Dommaren:

Bödeln / Bagaren:

Stefan:

Kung Rickard / Kommentator /  
Broder Tuck:

AKT I

Scen 1

LILLE JOHN

Jag ska berätta en historia för er. Om min allra bästa vän. Historien börjar när hon precis ska...

BUDBÄRAREN

Nu meddelas att föreställningen kan börja!

DOMAREN

Robin Alexandra Sara Hood står anklagad för följande brott mot det brittiska kungadömet. Stulit guld, pärlor, silverbestick, dyra tallrikar, målningar, ett piano, servettringar, samt en pusselbit ur samtliga av konungens alla pussel så han har inte kunnat färdigställa något enda. Hon har också stulit mat från det engelska folket.

BÖDELN

Ja, det har hon!

DOMAREN

Nån som invänder?

BRODER TUCK

Jag!

DOMAREN

Broder Tuck?

BRODER TUCK

Jag tog hand om Robin när hon var en liten flicka. Hon har ett gott hjärta innerst inne, det kan jag svära på!

DOMAREN

En munk som svär. Nå! Det avslås. Hon döms till hängning.

*Alla jublar.*

DOMAREN

Nån emot?

*"Robin" sträcker upp handen, ser det ut som i alla fall.*

DOMAREN

Nej, Robin. Du kan inte va emot. Det är ju du som ska dö. Häng henne!

*"Robin" förs upp mot hängningen, av Vakten. Sen tas säcken av från hennes huvud av Bödeln. Då visar det sig att det inte är Robin där under, utan en vakt.*

BÖDELN

Stefan?

DOMAREN

Är nåt på tok?

BÖDELN

Det här är inte Robin Hood, det här är Stefan, en av vakterna.

*Alla i chock.*

DOMAREN

Var är då Robin?

STEFAN

(Under munkavlet)

Hon har tagit mina kläder!

BÖDELN

Hon har tagit hans tjäder!

DOMAREN

Va?

BÖDELN

Tjäder. Det är en typ av fågel

STEFAN

Mina kläder!

BÖDELN

Jaha! Hans kläder!

DOMAREN

Var är hon nu?

STEFAN

Vakten!

BÖDELN

Han behöver vatten. Han är törstig.

STEFAN

Nej, VAKTEN!

BÖDELN

Jaha, vakten.

*Vakten tar av sig sina kläder och där under är Robin Hood.*

ROBIN

Ha! Ni är lurade än en gång. Av den bästa bågskytten i hela landet.

MARION

Jag är den bästa bågskytten i landet.

ROBIN

Nej. Men du är den vackraste, Marion.

MARION

Och du den hemskaste, Robin.

ROBIN

Du kan mitt namn.

MARION

Du är en tjuv, alla kan ditt namn!

ROBIN

Ja, men alla hyser inte lika starka känslor till mig som du gör.

MARION

Jag är inte kär i dig.

ROBIN

Det sa jag inte heller. Jag tänkte på känslorna hat, avsky och förakt. Det var du som nämnde kärlek.

DOMAREN

Häng henne!

ROBIN

Varför vill ni döda mig? Jag är ju en av er. Jag tar från de rika och ger åt de fattiga... alltså mig!  
Haha!

*Alla buar och kastar tomater på henne.*

ROBIN

Vill ni att jag ska dö?

*Nån bland byborna skriker: "Du är en tjuv, skyll dig själv!" Resten stämmer in: Skyll dig själv, skyll dig själv.*

ROBIN

Mot Sherwoodskogen!

*Hon tar sig tillbaka ut i skogen.*

*Vakterna tänker springa efter, men stoppas av att budbäraren kommer in.*

Scen 2

BUDBÄRAREN

Nu meddelas att Kung Rickard...

*Alla hurrar.*

BUDBÄRAREN

...härskare över det brittiska imperiet, har anlänt.

*Kung Rickard kommer in, tillsammans med  
Prinsessan Josephine och Sheriffen av  
Nottingham. Alla skanderar glatt åt deras kung.*

KUNG RICKARD

Mitt ärade folk, det är jag, Kung Rickard.

*Alla hurrar det högsta de har när "Kung Rickard"  
nämns.*

KUNG RICKARD

Lugn lugn. Jag är mycket stolta över er och att få  
vara er kung. Kung Rickard.

*Alla hurrar det högsta de har ännu en gång.*

KUNG RICKARD

Så det smärtar mig därför oerhört att berätta att jag  
kommer behöva resa bort för en tid.

*Bödeln hurrar (av misstag), alla andra är  
nedstämda.*

KUNG RICKARD

Och då under tiden lämna min plats som kung.

*Folket skriker: Nej/Snäälla stanna/Du kan inte  
lämna oss/Jag älskar dig kungen, osv.*

KUNG RICKARD

Räds icke mitt kära folk. Under tiden jag är på min  
resa bort mot det farliga kriget så kommer min  
brorsdotter, Prinsessan Josephine, ta över makten.

PRINSESSAN JOSEPHINE

Hej på er!

*Alla tysta.*

KUNG RICKARD

En stor applåd.

*Alla ger en stor applåd.*

KUNG RICKARD

Hon kommer ta väl hand om er.

*Budbäraren kommer in och viskar nåt i kungens öra.*

KUNG RICKARD

Nu har det tydligen blivit dags för mig att resa, men det är bara för en kort tid. Innan ni vet ordet av är jag tillbaks. Adjö.

PRINSESSAN JOSEPHINE

Adjö Kung Ricka...

*Avbryts av att alla än en gång hurrar när kungens namn nämns. Kungen försvinner ut.*

PRINSESSAN JOSEPHINE

Ja. Då är det alltså jag som ska ta hand om kungadömet ett tag. Va kul. Har drömt om det här sen jag var liten. Det första jag har beslutat mig för att göra är att...

*Alla spända.*

PRINSESSAN JOSEPHINE

Höja skatten!

*Alla besvikna.*

PRINSESSAN JOSEPHINE

Så alla ska betala in mer pengar till min vän här... eller bekant... person, Sheriffen av Nottingham.

SHERIFFEN

Vi har varit personer så länge jag kan minnas.

PRINSESSAN JOSEPHINE

Med de pengarna så har vi äntligen råd med sjukvård, mat, bättre sängar, fina kläder, städning, musik och massage...

*Alla ljublar.*

PRINSESSAN JOSEPHINE

(Ondskefullt till sig själv)  
...till mig.

### Scen 3

*Ute i skogen hos Robin och Lille John.*

ROBIN

Haha! Lille John! Såg du Marions min? "Jag är inte kär i dig".

LILLE JOHN

Jag tänkte mer på bödelns min innan han skulle hänga dig.

ROBIN

Jag lurade de ännu en gång.

LILLE JOHN

Det var nära den här gången. Nästa gång kanske du inte har lika tur.

ROBIN

Skicklighet.

LILLE JOHN

I framtiden så kanske du borde...

ROBIN

(Avbryter)

Framtiden framtiden. Du som tydligen kan se in i framtiden kan väl berätta för mig hur...

*Robin får en idé*

LILLE JOHN

Åh, nej. Den där blicken känner jag igen.

ROBIN

Jag fick precis en strålande idé.

LILLE JOHN

Jag var rädd för det.

*Budbäraren kommer precis in.*

ROBIN

Jag klär ut mig till spådam. Vi går ut på landsvägen stoppar nån hästkärra full med guld och säger till föraren att "Jag är en spådam, vill du se in i framtiden?" Och sen...

BUDBÄRAREN

Ja gärna.

ROBIN

Va?

BUDBÄRAREN

Se in i framtiden.

ROBIN

Öh... Ja, va bra.

(Till Lille John)

Nu kan vi öva, se så. Ta hans brev han kommer med, medan jag spår honom.

BUDBÄRAREN

Du ser inte ut som en spådam. Du ser ut som...



ROBIN  
Jag är förklädd till...

BUDBÄRAREN  
...Robin Hood.

ROBIN  
Ja. Va är du född i?

BUDBÄRAREN  
Stjärntecknet Oxen.

ROBIN  
Då är du envis.

BUDBÄRAREN  
Nej.

ROBIN  
Nähe? Bara lite.

BUDBÄRAREN  
Nej, inte alls. Fortsätt!

ROBIN  
Ja. Då ska jag spå din hand och du måste blunda.

*Budbäraren blundar medan Lille John smyger runt och tar brevet från budbärarens ficka.*

ROBIN  
Du har en stig i din hand.

BUDBÄRAREN  
Nej.

ROBIN  
En skåra som ser ut som en stig. Och du rör dig likt en oxe fram på den stigen mot åkern för att äta lite havre... Det var det. Tack så mycket.

*Budbäraren öppnar ögonen igen. Lille John har börjat läsa brevet.*

BUDBÄRAREN  
Havre?

LILLE JOHN  
Robin, hör här!

BUDBÄRAREN  
Mitt brev!

ROBIN  
Du får tillbaks det snart, vi skulle bara öva.  
(Till Lille John)  
Läs!

LILLE JOHN

"Nu meddelas att idag den (dagens datum) så berättade konungen, Kung Rickard, på det stora torget inför alla besökare att han tyvärr måste...

BUDBÄRAREN

(Pratar om publiken)

De har precis sett det här, läs tyst, de vill inte höra det igen.

LILLE JOHN

Oj, förlåt.

*Robin och Lille John läser tysta brevet.*

BUDBÄRAREN

(Till publiken, stolt)

Det är ett långt brev. Mycket utförligt, som detaljrikt återberättar hela händelseförloppet.

ROBIN

Så prinsessan har tagit över makten alltså.

LILLE JOHN

Det var som...

ROBIN

Det här måste vi se!

*De beger sig in till stan.*

#### Scen 4

*I staden. Sheriffen går runt och samlar ihop pengar.*

SHERIFFEN

Skatt! Dags att betala skatt! Bagare, kom hit.

*Bagaren kommer fram.*

SHERIFFEN

Skatten är på hundra kronor per dag nu. Fram med pengarna.

BAGAREN

Hundra kronor? Jag har ju inte ens sålt för hälften så mycket ju.

SHERIFFEN

Det är inte mitt fel att du bagar långsamt, bagare.

*Bagaren betalar. Sheriffen lägger ner pengarna i sin pengasäck. En väldigt gammal tiggare kommer in på scenen. Det är Robin, utklädd.*

SHERIFFEN

Tiggare! Det är dags att betala skatt.

*Tiggaren säger ingenting, men visar i koppen att hon inte har så mycket.*

SHERIFFEN

Är det här allt du har?

*Tiggaren nickar ledsamt. Sheriffen håller ut det som finns i koppen ner i pengasäcken. Sen går han vidare till nästa person för att kräva in skatten.*

BAGAREN

Att ni inte skäms! Ge er på en stackars tiggare.

*Bagaren går fram för att ta hand om tiggaren.*

BAGAREN

(Till Robin)

Kan jag hjälpa er på nåt sätt?

(Ser att det är Robin)

Det är Robin Hood!

SHERIFFEN

Robin Hood! Vart då?

ROBIN

(Pekar ut mot skogen)

Där! Hon sprang ut mot skogen! Skynda dig!

SHERIFFEN

Tack för hjälpen!

*Sheriffen springer iväg ut mot skogen. Medan Robin visade vägen lyckades hon samtidigt sno Sheriffens säck med pengar.*

ROBIN

Tack själv.

*Broder Tuck har sett det som skett.*

BRODER TUCK

Robin.

ROBIN

Jag heter inte Robin, jag är bara en stackars hemlös. Och jag ska nog börja röra mig hemåt nu, det börjar bli sent.

BRODER TUCK

De där pengarna tillhör folket, Robin.

ROBIN

Tillhörde. Innan Sheriffen tog dem. Jag har bara tagit från honom. "Tar från de rika" du vet.

BRODER TUCK

Folk behöver din hjälp Robin.

ROBIN

De vill inte ha min hjälp.

BRODER TUCK

De kanske inte vill, men de behöver den. De vet det bara inte än. Folk har snart varken mat eller pengar om det fortsätter såhär. Du kan hjälpa de som är i nöd.

ROBIN

Vad har de nånsin gjort för mig?

BRODER TUCK

Tänk om jag hade tänkt samma sak, den där dagen då jag hittade den där lilla bebisen ute på trappan till kyrkan. "Vad har den där nånsin gjort för mig?"

ROBIN

Har du så du klarar dig? Mat och så? Du kan få lite peng...

BRODER TUCK

(Avbryter)

Spar dem du.

*Broder Tuck går iväg.*

LILLE JOHN

Robin, hur är det?

ROBIN

Nu går vi hem.

*De börjar röra sig hemåt. Budbäraren kommer in.*

BUDBÄRAREN

Nu meddelas att en stor tävling kommer hållas i bågskytte. Vinnaren får en stor säck med guldmynt och utnämns till landets bästa bågskytt!

*Robin får en idé.*

LILLE JOHN

Nej! Nej, sluta.

ROBIN

Jag har en idé.

LILLE JOHN

Nej, sa jag! Inga fler idéer. Vi ska hem nu. Du har redan en säck med pengar.

ROBIN

Det här är inte ens olagligt, Lille John. Jag behöver bara gå dit, skjuta lite pil, få priset, så går vi hem sen. Inget kommer hända.

Scen 5

*Prinsessan och Sheriffen pratar vid piltävlingen.*

SHERIFFEN

Är du säker på att Robin kommer dyka upp?

PRINSESSAN JOSEPHINE

Självklart. Tävling om bli "Landets bästa bågskytt", det kommer hon aldrig missa.

SHERIFFEN

Det känns inte bra det här.

PRINSESSAN JOSEPHINE

Hade du bara tagit fast henne när du hade chansen så hade vi aldrig hamnat här.

SHERIFFEN

Hon bara försvann.

PRINSESSAN JOSEPHINE

Precis som pengasäcken?

SHERIFFEN

Förlåt. Men du, ska vi verkligen ge bort en hel säck med guldmynt till vinnaren. Tänk om det inte är Robin som vinner?

PRINSESSAN JOSEPHINE

Då får vi ju ändå tillbaka det tids nog i "skatt".

*Prinsessan skrattar ondskefullt.*

Scen 6

*Tävlingen. Robin är där, utklädd till tiggaren igen. Marion är även hon en av de tävlande.*

MARION

Hej.

ROBIN

Hej.

MARION

Jag tror inte att jag har sett dig tidigare. Marion heter jag.

ROBIN

Hej.

MARION

Vad heter du?

BUDBÄRAREN

Nu meddelas att tävlingen kan börja.

*Alla ställer upp sig för att skjuta.*

KOMMENTATOR

Då var det dags för start. Alla ser redo ut förutom Sheriffen.

*Sheriffen ser sig förvånat omkring*

Och som tur är så är han inte med i tävlingen, haha!

*Sheriffen pustar ut.*

Först ut är Stefan. Han skjuter och missar tavlan, men träffade trädet bredvid. Inte illa Stefan. Då var det Marions tur och hon... träffar tavlan. Och det är hela 10 poäng. Full pott! Bättre går inte att ha. Nu är det dags för nästa. Det är nån som jag inte vet namnet på, ser ut som nån gammal, jättegammal, supergammal luffare av nåt slag.

SHERIFFEN

(Till Prinsessan)

Är Robin inte här?

PRINSESSAN JOSEPHINE

Oroa dig inte, hon kommer tids nog.

KOMMENTATOR

Eller hemlös kanske man säger. Eller tiggare. Nåväl, nu är det dags för henne att skjuta och hon kan knappt stå upp, men nu sköt hon. Hon träffade tavlan! På riktigt? Och hon fick också hela 10 poäng. Full pott! Hur är det ens möjligt? Då ligger alltså Stefan sist just nu, och delad förstaplats ligger Marion och jättegammal. Nu ska vi flytta bak alla tavlor ett hundra meter. Rekordet så här långt bort ligger på 7 poäng. Ingen har nånsin skjutit bättre än det på det här avståndet. Då är det dags för Stefan igen. Han skjuter. Och träffade en ko ser det ut som. Kan nån gå och se så den mår bra? Tack. Då är det Marion igen. Hon andas in. Hon siktar. Och hon skjuter. Det är träff. Och det är 9 poäng! Helt otroligt. Det är nytt rekord på det här avståndet. Jättegammal kommer alltså att behöva lyckas med samma sak, hela nio poäng behöver hon alltså minst... men vad gör hon? Hon står åt fel håll, hon siktar hit. Jättegammal

(MER)

KOMMENTATOR (forts)

siktar mot oss. Kan nån stoppa henne! Nej, vänta...  
Nu siktar hon med pilbågen mellan benen. Det är åt  
rätt håll nu i alla fall, men lär ju inte bli några  
poäng... 10 poäng. Hon fick 10 poäng! Jag måste se  
fel, kan nån kolla? Det stämmer! Vi har en vinnare!

MARION

Grattis! Du är en värdig vinnare. Du är landets bästa  
bågskytt.

ROBIN

(Visar sitt ansikte för Marion)

Jag sa ju det.

MARION

Robi...?

*Robin hyssjar henne. Marion går iväg arg.*

ROBIN

Vänta. Du, det blev ju väldigt lika mellan oss.

MARION

Jag är inte arg för att du vann över mig. Jag är arg  
för att DU vann de där pengarna. Hade det gått till  
någon annan så hade det kunnat användas till att  
mätta hungriga. Men du tänker bara på dig själv. Nu  
för tiden.

*Marion går. Robin får ta emot pengarna från  
kommentatorn.*

KOMMENTATOR

Gratulerar! Ursäkta att jag frågar, men hur gammal är  
ni egentligen?

*Robin viskar nåt i kommentatorns öra.*

KOMMENTATOR

110 år gammal.

*Publiken chockad.*

KOMMENTATOR

Och vad heter ni?

*Robin viskar nåt igen.*

KOMMENTATOR

Robin Hood.

(Chockerad)

ROBIN HOOD!?

ROBIN

Och är nu landets bästa bågskytt!

SHERIFFEN  
Grip henne!

Scen 7

*I fängelsehålan.*

STEFAN  
Här är kallt.

BAGAREN  
Det är kallt överallt i samhället nu. Det skulle ju bli mycket bättre nu enligt Prinsessan. Ingen skulle behöva gå hungrig mer. Och så hamnar man här och får äta kottar.

STEFAN  
Har du kottar?

BAGAREN  
Här.

*Bagaren ger Stefan en kotte som han börjar knapra på.*

BAGAREN  
Att de inte skäms. Fängsla folk för att de inte har pengar. Hur kan fattigdom vara olagligt!

STEFAN  
Det var inte därför jag hamna här.

BAGAREN  
Inte?

STEFAN  
Jag sköt prinsessans ko.

*Broder Tuck kommer in.*

BRODER TUCK  
Guds frid på er.

BAGAREN  
Godafton Fader. Fint att du vill besöka oss.

BRODER TUCK  
Jag har mat med mig.

STEFAN  
Är det sant?

BAGAREN  
Hur har du fått tag på det?



BRODER TUCK

Vi alla har gått samman nu och gömt lite mat i kyrkans källare, så vi ska klara oss. Men det räcker inte så länge till.

*Prinsessan kommer in.*

PRINSESSAN JOSEPHINE

Vad gör ni här, präst?

BRODER TUCK

Delar ut mat.

PRINSESSAN JOSEPHINE

Till mina fångar?

BRODER TUCK

Även de är guds barn.

PRINSESSAN JOSEPHINE

De har kottar. Försvinn härifrån!

*Broder Tuck går iväg.*

PRINSESSAN JOSEPHINE

(Till fångarna)

Har ni sett Sheriffen?

STEFAN

Han sitter därinne och "vaktar".

PRINSESSAN JOSEPHINE

(Skriker in mot rummet han sover i)

Sheriffen av Nottingham!

*Sheriffen kommer utspringandes nyvaken.*

SHERIFFEN

Jag sover inte!

PRINSESSAN JOSEPHINE

Säg att ni fick tag på Robin den här gången.

SHERIFFEN

"Vi fick tag på Robin den här gången"

PRINSESSAN JOSEPHINE

Gjorde ni?

SHERIFFEN

Nej, hon kom undan.

*Prinsessan får ett ilskeutbrott och ska precis svänga en ljusstake i huvudet på Sheriffen då*

SHERIFFEN

Vänta! Jag har en plan. Vi kan stjäla nåt som Robin tycker om, så kommer hon för att hämta tillbaka det och så har vi henne.

PRINSESSAN JOSEPHINE

Lysande!

Scen 8

*I Sherwoodskogen.*

LILLE JOHN

Vi kunde ha dött!

ROBIN

Men det gjorde vi inte. Jag hade läget helt under...

LILLE JOHN

(Avbryter)

Varför var du tvungen att avslöja att det var du? Va?

ROBIN

Ta det lugnt nu.

LILLE JOHN

Du tänker bara på dig själv. Jag följer inte med dig nån fler gång.

ROBIN

Förlåt.

LILLE JOHN

Nej, jag menar det den här gången.

ROBIN

Jag klarar mig ändå utan dig.

MARION

Det vet du själv att det inte är sant.

ROBIN

Marion.

MARION

Har du saknat mig?

ROBIN

Ja.

MARION

Nu har du chansen att göra nåt för nån annan. Snart är alla inlåsta för att de inte har råd att betala skatt. Du kan få ut dem därifrån. Det vet jag att du kan.

ROBIN

Jag säger som dem när mitt liv stod på spel. "Skyll dig själv, skyll dig själv. Skyll. Dig. Själv."

BUDBÄRAREN

Nu meddelas att Broder Tuck har blivit fångslad och ska dömas till döden. Imorgon bitti.

*Chock.*

Scen 9

*Fängelset.*

BRODER TUCK

Vad är det jag har gjort?

SHERIFFEN

Du har... varit bråkig och... delat ut mat och...

BRODER TUCK

Ni kommer inte lyckas med det ni håller på med. Robin har redan gett sig av härifrån. Långt härifrån. Hon kommer aldrig till England igen.

*Robin kommer in som spådam.*

SHERIFFEN

Robin kommer hit snabbare än du kan ana.

ROBIN

Jag kan se om det stämmer. Ge mig din hand så ska jag spå din framtid.

SHERIFFEN

Gärna! Kan du se om... Vänta lite. Vad kostar det?

ROBIN

Ingenting. Men du får gärna göra mig en tjänst.

SHERIFFEN

Jaså?

ROBIN

Få fast på den där hemska Robin Hood.

SHERIFFEN

Det lovar jag.

ROBIN

Tack. Nå! Va är du född i?

SHERIFFEN

Född i England.

ROBIN

Jag menar vilket stjärntecken.

*Sheriffen förstår inte.*

ROBIN

I England. Va bra. Blunda nu.

*Sheriffen blundar. Robin tar hans hand.*

ROBIN

Jag ser en stig i din hand. Och du går fram längs stigen som en... engelsman. Och du söker dig bort mot slottet... för att äta lite fish and chips.

SHERIFFEN

(Tyst för sig själv)

Fish and chips...

ROBIN

Ja.

*Under tiden har Lille John tagit nyckeln från fickan och befriat Broder Tuck och de andra.*

SHERIFFEN

Men berätta nu det jag vill veta! Var är Robin Hood?

ROBIN

Närmare än du anar. Fortsätt blunda så ska jag söka i mitt undermedvetna efter henne.

*Robin går iväg och pratar med Lille John.*

LILLE JOHN

Kom nu Robin, vi drar.

ROBIN

Kan du stå och vakta så ingen kommer så går jag och hittar var de har gömt guld.

LILLE JOHN

Robin, vi behöver inget guld. Kom nu!

ROBIN

Jag ska ta från de rika och lämna tillbaks till de fattiga.

LILLE JOHN

Du har två minuter på dig.

ROBIN

Tack!

*Lille John går ut och vaktar, medan Robin fortsätter spå.*

ROBIN

Jag ser... Robin Hood.

SHERIFFEN

Var då?

ROBIN

Hon är här nu. Hon försöker hitta guld.

SHERIFFEN

Det är omöjligt att hitta. Jag bär med mig allt guld ju. Har allt här i en säck. Har alltid full koll på det.

ROBIN

Det var smart.

SHERIFFEN

Japp.

*Robin börjar röra sig mot säcken tyst.  
Budbäraren ropar utanför.*

BUDBÄRAREN

Nu meddelas att fångarna har rymt från fängelsehålan.

SHERIFFEN

Va?

*Sheriffen öppnar ögonen. Prinsessan kommer in med Lille John fast i ett grepp med en kniv mot hans strupe.*

PRINSESSAN JOSEPHINE

Jag hittade den här, som stod på vakt ute vid porten.

ROBIN

Släpp honom!

*Robin tar snabbt ett tag om Sheriffen, tar sen av sig sin maskering.*

ROBIN

Släpp Lille John, annars så...

PRINSESSAN JOSEPHINE

Döda honom du, han är ändå inte till nån nytta.

SHERIFFEN

(Sårad och rädd)

Va?

PRINSESSAN JOSEPHINE

Och se samtidigt din bästa vän dö.

*Robin får en idé.*

LILLE JOHN  
Nej, Robin.

ROBIN  
Ta mig istället. Släpp honom och ta mig.

LILLE JOHN  
Vad gör du?

PRINSESSAN JOSEPHINE  
Avgjort!

*Hon släpper Lille John och de tar fast Robin  
istället och drar iväg honom.*

Scen 10

*På torget.*

BUDBÄRAREN  
Nu meddelas att Robin Hood ska dömas till döden.

*Budbäraren ut.*

MARION  
Nej!

BRODER TUCK  
Det kan inte va sant. Vid gud, säg att det inte är  
sant.

*Bödeln kommer ut med Robin fastbunden.*

BÖDELN  
Bäst för dig att du är Robin nu och inte Stefan.

*Stefan står på torget.*

STEFAN  
Jag är här.

BÖDELN  
(Chockad)  
Va! Är det du?

STEFAN  
Här!

BÖDELN  
Jaha! Hej.

DOMAREN  
Då ska alltså Robin Alexandra Sara Hood dömas till  
döden. Igen. Någon som är emot?

PRINSESSAN JOSEPHINE  
Hoppa över det!

DOMAREN  
Okej. Ingen är emot.

MARION  
Snart är Kung Rickard tillbaka och då ska du få stå  
tillsvars för det här. Han ska ställa allt tillrätta  
igen.

*Budbäraren kommer in igen.*

BUDBÄRAREN  
Nu meddelas att vår älskade kung, Kung Rickard...

*Alla jublar.*

BUDBÄRAREN  
...är död. Han dog tyvärr i det farliga kriget. Vi  
kommer föralltid att minnas honom och hans godhet.  
Den som tar över tronen efter hans död är:  
Prinsessan, eller jag menar Drottning Josephine.

MARION  
Det kan inte va sant.

DOMAREN  
Tystnad! Nu är det dags för den dömde att ta sitt  
straff. Bödel.

*Bödeln för upp Robin mot hängningen. Broder Tuck  
tar sig fram för att stoppa det.*

BRODER TUCK  
Ni tar henne inte. Ta mig istället. Stopp!

PRINSESSAN JOSEPHINE  
Fängsla prästen!

*Sheriffen fängslar prästen.*

MARION  
Du kan ju inte fängsla en präst!

PRINSESSAN JOSEPHINE  
Fängsla bagaren!

*Sheriffen fängslar bagaren.*

MARION  
Du kan ju inte fängsla oss alla!

PRINSESSAN JOSEPHINE  
Det kan jag visst, för jag är Drottning.

MARION

Du är inte min drottning.

PRINSESSAN JOSEPHINE

Sheriffen! Fängsla...!

MARION

(Avbryter)

Lyssna på mig alla! Det är slut på fattigdomen nu. Det är slut på svälten. Hon har inte hållit det hon lovat. Pengarna skulle gå till oss, folket. Till oss alla. Rickard hade aldrig tillåtet det här. Nu kan vi alla tillsammans skapa oss det land vi vill leva i. Vi tillsammans kan störta Drottningen.

PRINSESSAN JOSEPHINE

Trodde du jag. Det är brottsligt att "störta Drottningen". Sheriffen, fängsla henne.

*Stefan riktar pilbågen mot Sheriffen.*

STEFAN

Här har du!

*Alla blir livrädda pga hans tidigare missöden med bågen.*

MARION

Ner med pilbågen, Stefan. Innan du skjuter ut nåns öga.

*Sheriffen går fram mot henne. Ställer sig vid hennes sida, mot Drottningen.*

PRINSESSAN JOSEPHINE

Vad gör du?

SHERIFFEN

Jag är ju ändå inte till nån nytta.

DOMAREN

Då ska vi idag alltså avsätta Drottningen. Vilka är för?

*Alla räcker upp handen utom Drottningen.*

DOMAREN

Och är nån emot?

PRINSESSAN JOSEPHINE

Ja, j...

DOMAREN

(Avbryter)

Ingen är emot. Drottningen är härmed avsatt.



BUDBÄRAREN

Nu meddelas att Drottning Josephine inte längre är Drottning, utan bara Josephine. Istället så är... Ja, vem är nya drottningen?

BRODER TUCK

Det finns bara en självklar och lysande i den rollen.

BÖDELN

Tack, det har faktiskt varit en dröm sen jag var liten.

BRODER TUCK

Marion.

*Alla börjar skandera Marion, Marion, Marion!*

DOMAREN

Marion väljs nu till ny Drottning att regera tills att hon dör.

MARION

Det är en väldigt lång tid.

DOMAREN

...i några år.

MARION

Det är bättre.

*Marion ställer sig upp och pratar till folket.*

MARION

Tack alla. Jag ska göra det bästa av det stora ansvaret ni gett mig. Att vara er drottning. Drottning Marion.

*Alla jublar.*

MARION

Jag säger som innan. Vi gör det tillsammans. Tillsammans skapar vi...

ROBIN

(Fastbunden, genom munkavlet)  
Hallå! Kan jag få hjälp här!

BÖDELN

Han säger nånting.

ROBIN

Ni har glömt att släppa lös mig.

BÖDELN

Ni har gömt en dansös-tjej, säger han. Stämmer det?

MARION

Nå, vad har Robin Hood nånsin gjort för oss?

STEFAN

Hon räddade oss från fängelset.

LILLE JOHN

Och försökte ge tillbaks alla pengar till folket.

MARION

Stämmer det, Robin?

*Robin nickar smått.*

DOMAREN

För dina gärningar släpps du härmed fri. Nån emot?

*Alla skriker nej.*

DOMAREN

Du kan släppa henne nu, bödel.

*Robin Hood släpps fri och kramar om Broder Tuck och Lille John. Sen kommer Marion fram till Robin.*

ROBIN

Tack, Mario... eller jag menar Drottningen.

MARION

Det är du som ska ha tack. Jag hade fel. Du bryr dig visst om andra. Du är en hjälte Hood.

ROBIN

Säg Robin. Eller hjälte, det lät bra det också.

MARION

Du, det kan behövas nån som dig att regera vid min sida. Det får alltid plats med en drottning till.

ROBIN

Oj... Drottning Robin Hood. Det låter inte riktigt helt rätt. Är för mycket ansvar i det. Jag behöver nåt friare. Hjälte duger gott för mig.

MARION

Jag förstår.

ROBIN

Men jag hjälper gärna till om det behövs.

MARION

Det uppskattar jag.

*Marion går ut.*

ROBIN

Haha, kan du tänka dig pappa, jag drottning. Men vänta... om jag hade blivit drottning med henne så hade ju vi behövt...

BRODER TUCK

Gifta er.

ROBIN

Vänta va? Var det så hon menade? Och jag sa...

BRODER TUCK

Du tackade nej.

ROBIN

MARION! Vänta!! Jag missförstod! Marion!!

*Robin springer ut.*

LILLE JOHN

Ja. Det var det. Berättelsen om hon som tog från de rika och gav åt de fattiga, min allra bästa vän, hjälten Robin Hood.

*Alla sjunger tillsammans en avslutningslåt.*

*SLUT*